

Beste mensen,

Hierbij weer een nieuwe Nieuwsbrief en nu met een eigen naam: **Nivon Aalsmeer Nieuwtjes**, in de kleuren van de Aalsmeerse vlag. De naam is uit 12 inzendingen gekozen door een



onafhankelijke namencommissie bestaande uit eigen leden. De commissie vond het belangrijk dat in de naam de woorden Nivon en Aalsmeer voorkwamen. Ingezonden namen zoals Meer-Nivon, Het lopend vuurtje. Aalsmeerdigitaal, Natuur-Talent, Nivaal, (en de verschillende varianten daarop) vielen daardoor af. Uiteindelijk bleef er een top 3 over waaruit unaniem de naam Nivon-Aalsmeer Nieuwtjes als winnende naam werd gekozen. De Aalsmeerse vlagkleuren zijn toegevoegd door de commissie zelf. De winnaar van de boekenbon van €15,- is Cobie Valkenburg geworden. Cobie, van harte gefeliciteerd.

Onlangs ben ik met mijn moeder mee geweest om haar 1<sup>e</sup> prik te halen tegen COVID-19. Ze woont in Amsterdam dus we moesten naar de RAI. En ik moet eerlijk zeggen, het was er keurig geregeld. We konden gratis parkeren, werden door een vriendelijk dame wegwijds gemaakt en binnen uitstekend opgevangen. Ze kreeg een oranje sticker op de papieren, en na de prik, moesten we in een grote hal even een kwartiertje wachten op eventuele bijwerkingen. Het verliep allemaal soepel en na ongeveer een half uur stonden we alweer buiten.

De mensen in de Zorg werken hard voor ons. Dat doen ze al een jaar lang. Eigenlijk daarvoor ook al maar toen viel het blijkbaar minder op. Het is tegen deze achtergrond dan ook wrang te moeten constateren dat het vaccineren tegen deze vreselijke virus ook gepaard gaat met allerlei andere belangen: eigen landsbelang, een politiek belang en, vooral, een economisch belang. Maar ook met een ouderenbelang en een jongerenbelang. Tegenstellingen regeren de opinie. Nederland kent een poldercultuur. We zijn eraan gewend om uiterste standpunten in te nemen. Immers, we sluiten compromissen en iedereen doet wat water bij de wijn. Et voilà, we hebben overeenstemming.

De verkiezingen komen eraan. We hebben het stembiljet al binnen. Al maanden had ik al het gevoel dat de coronamaatregelen een verkiezingsitem zouden gaan worden. Deels verpakt in diplomatie maar vaak ook niet. De coronacrisis is een gevecht geworden. Niet alleen tegen het coronavirus zelf, maar ook zien we een hard woordengevecht in het Parlement, en een scherp juridisch gevecht in de rechtszalen. Voorstanders en tegenstanders van de maatregelen buitelen over elkaar heen. Iedere dag weer. Een maatschappelijke strijd die een deel van de samenleving zo langzamerhand ontwricht. Het duurt ook allemaal veel te lang, dat is zeker waar. Het ontbreekt een ieder aan voldoende perspectief. Ondertussen stapelen de virusvarianten zich steeds op. En daarmee ook weer de onzekerheden. Het is dan ook lastig perspectief te geven. Er is nog zoveel dat de wetenschappers niet weten van het virus. Beetje bij beetje zullen we het weer moeten opbouwen.

Wanneer wij onze boodschappen halen dan zie ik mensen in de supermarkt, op straat en in winkelcentra met mondkapjes lopen. Trouw aan het Kabinetsbeleid houden ze zich aan 1,5 meter afstand. 95% van de Nederlanders houdt zich nog steeds aan de coronaregels. Bij het vaccineren zag ik alleen maar mensen die druk bezig waren er voor ander te zijn.

Lieve mensen. Er was geen gevecht, geen strijd, maar solidair aan elkaar, wachtend op ieders beurt. Ik zag hoop, geruststelling, en vooral opluchting.

Die hoop, die ik in de RAI zag en voelde, is de hoop dat we straks onze vrijheden weer terug hebben. Die hoop is onze houvast in deze moeilijke tijd. En we willen graag bijdragen door jullie iedere maand een gezellige Nieuwsbrief te sturen. Hou vol, hou hoop en blijf gezond.



Veel leesplezier, en met warme groet, Henk Balke

**Belangrijke mededelingen van het bestuur**

---

Door: Henk Balke

**Helga Thé stopt als penningmeester**

Na vele jaren trouw vrijwilligerswerk neemt Helga Thé per maart 2021 afscheid als penningmeester van onze afdeling. Uiteraard betreuren wij haar besluit maar hebben wij daar natuurlijk ook alle begrip voor. Helga heeft mij laten weten dat ze nog even aanblijft totdat we een vervanger voor haar hebben gevonden. We nemen op de eerstvolgende jaarvergadering op gepaste wijze afscheid van haar. Belangstellenden voor de functie van penningmeester Nivon-Aalsmeer kunnen zich bij mij aanmelden. Stuur dan een mail naar [vz.aalsmeer@nivon.nl](mailto:vz.aalsmeer@nivon.nl).

**Jaarvergadering 2021 verzet naar later moment dit jaar**

De jaarvergadering die gepland staat op zaterdag 27 maart 2021 is vanwege de coronamaatregelen geannuleerd en verzet naar een later moment dit jaar. We maken in de volgende Nieuwbief de nieuwe datum bekend.

In memoriam

Helaas bereikte ons het verdrietige bericht dat ons Nivonlid Gé Verdonk onverwachts op 82-jarige leeftijd is overleden. Wij herinneren ons Gé als een sportief en betrokken lid van onze afdeling. Gé was een zeer goede tafeltennisser en heeft menig lid van de afdeling de kneepjes van de tafeltennissport bijgebracht. Wij zullen Gé heel erg missen en wensen Jos, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur.

Dag Gé (Verdonk),

Als je aan mij vraagt wat valt je op als je aan Gé denkt dan waren het de glimmende oogjes van mooi hé en de interesse in wat je doet. Die oogjes zullen tijdens het oefenen met het langlaufen met het Nivon wel anders hebben gestaan. De klas was al klaar maar het lukt Gé helaas niet het hellinkje te nemen, was tie bijna boven hoorde je aan de andere kant plof, en kon je weer opnieuw beginnen, maar je hield wel vol.



Daarna in het bestuur o.a. als penningmeester. Waar je gewoon genoot was met de weekenden en dan helpen waar het kon en genieten van de gesprekken met de anderen. En natuurlijk ook bij de vele wandelingen en activiteiten waar jullie aan deelnamen.

Die oogjes bleven gewoon glimmen, de laatste activiteit dat ik dat kon zien was bij het voet midgetgolfen in Nieuw Vennep, je ging heerlijk los en we genoten van jou.

Vandaag moeten we helaas afscheid van je nemen maar we laten je herinneringen niet los en zullen natuurlijk ook Jos niet loslaten dat staat gewoon.

Dag man, dag levensgenieter, natuurmens en vriend.

Frank van Itterzon

## De koekoek en de winterse sperwer

Door: Berend Hamer



De koekoek trekt al eeuwen lang de aandacht van de mensen. Vanaf half april laten de mannen van deze vogel hun opvallende roep horen. Deze roep heeft vele mensen geïnspireerd, denk aan het ontwerpen van koekoeksklokken en het componeren van de koekoekswals.

Verder stond de koekoek erom bekend dat zij haar eieren achterliet in de nesten van kleine waardvogels zoals graspiepers en kleine karekieten, die dan de eieren uitbroeden.

Als de koekoek over het veld vliegt dan lijkt hij op een roofvogel. Door de dwarse strepen op zijn borst en buik lijkt hij veel op de sperwer.

Daarom waren er vroeger veel mensen die dachten dat de koekoek 's winters in een sperwer en de sperwer 'zomers in een koekoek veranderde.

Jac. P. Thijsse beschrijft dit in 1910 in een Verkade-album en verklaart dat de koekoek nooit een vogeltje kan grijpen of doden omdat zijn poten te zwak zijn en zijn snavel daarvoor ongeschikt is.

Het was niet zo vreemd dat de mensen op het verkeerde been waren gezet omdat nog niet bekend was dat koekoeken, net als andere trekvogels, in het najaar naar Afrika trokken en in het voorjaar weer terugkeerden en veel Scandinavische sperwers in ons land de winters doorbrachten.

Verder hebben beide vogels de volgende overeenkomsten:

Ze hebben knalgele ogen, een overwegend grijze kleur met zwart gestreepte borst en buik en een lange staart.

Koekoeken eten geen kleine vogeltjes, wat de sperwer wel doet.

Nee, de koekoek eet rupsen van vlinders en motten. En juist deze insecten nemen snel in aantal af door de oprukkende bloemloze landbouwsteppes.

Ook de kap van wouden in Afrika doet de soort geen goed.

Het gaat daarom niet goed met de populatie Koekoeken.



Straks horen we hun geluid alleen nog uit de koekoeksklok.....

## Vegetarische Courgettepasta met romige kruidenkaassaus

Door Pia Mulder



Ingrediënten voor 2 personen:

150 gram spaghetti	1 rode ui
1 courgette	1 knoflookteen
75 gram geraspte kaas	2 theelepels groene pesto
200 gram mini tomaten	50 gram kruidenroomkaas
40 gram walnootstukjes	2 theelepels balsamicoazijn
10 gram verse basilicum	

Vorbereiding:

Schaaf met een dunschiller of kaasschaaf lange (spaghetti) slierten van de courgette.

Snipper de rode ui, pers of snijd de knoflook heel fijn en halveer de tomaatjes.

Meng in een kom 50 gram van de geraspte kaas met de kruidenroomkaas en de groene pesto

Meng voor de garnering in een ander bakje de rest van de geraspte kaas, de walnootstukjes en de fijn gesneden verse basilicum.

1. Kook de spaghetti in ruim water en een snufje zout beetgaar en laat uitstomen zonder deksel
2. Bak ondertussen in een hapjespan de gesnipperde rode ui, fijn gesneden knoflook en gehalveerde mini tomaatjes in een beetje olijfolie.
3. Voeg na 3 minuten de courgettespaghetti toe aan de hapjespan. Na weer 3 minuten de beetgare spaghetti en het kruidenroomkaas-mengsel en 2 theelepels zwarte balsamicoazijn. Meng goed door en voeg eventueel naar smaak peper en zout toe.
4. Verdeel de spaghetti over diepe borden en verdeel het bakje van de garnering over het eten.

Eet smakelijk !

## De laatste keer...tuinvogels in zwang...

Door Henk Balke

En? Meegedaan aan de nationale tuinvogeltelling? En wat was bij jullie in de tuin en buurt de meeste voorkomende vogelsoort die geteld is? Bij ons in de tuin hebben we de roodborst het meest geteld. In onze buurt werd dat weekend de koolmees het meest geteld. Nationaal is de huismus het meest gezien, daarna de koolmees en vervolgens de pimpelmees. Ook benieuwd naar de telresultaten? Kijk dan op [vogelbescherming.nl](http://vogelbescherming.nl). Daar vindt je het laatste nieuws over de tellingen en is te lezen hoe je goed voor tuinvogels kan zorgen.

Dit jaar hebben bijna 200.000 deelnemers ca. 2,8 miljoen vogels geteld. Een record. Tuinvogels zijn in zwang. En dat is goed nieuws. Het tellen van vogels draagt bij aan meer kennis over tuinvogels. En dat is hard nodig. Toegegeven het gaat slechts om een momentopname en dan, tja, juist als je een half uurtje wilt gaan tellen zitten ze verscholen achter een struik of zitten ze bij de burens. Een dag of weekend later wemelt het dan weer van de verschillende soorten. Daarom kan men het hele jaar blijven doortellen en de resultaten doorgeven aan vogelbescherming. Volgend jaar is er uiteraard weer een nationale tuinvogeltelling, namelijk op 28, 29 en 30 januari. Noteer de data alvast.



De zon schijnt bij ons naar binnen en de temperaturen lopen op. Afgelopen week was er een flink pak sneeuw gevallen. Iedere ochtend moesten we het pad steeds opnieuw sneeuwvrij maken voor de auto en de postbode. En uiteraard hadden we extra zorg voor de tuinvogels. Ze kunnen op zulke momenten best wel wat extra voer gebruiken om de koude periode door te komen. De sneeuw is ondertussen weer verdwenen. We merken dat het voorjaar er aan komt. Het gezang van de vogelmantjes om de vogelvrouwtjes te lokken en territoria af te bakenen komt langzaam op gang. We worden er zelfs s'morgens door gewekt. En ik moet zeggen, een mooiere wekker bestaat er niet. Elke dag turen we over de velden en in de lucht wachtend op de grote vluchten ganzen en andere trekvogels die weer 'naar huis' komen om te broeden. We zijn benieuwd of de kneu weer terug komt. En of de witte kwikstaart weer onder de zonnepanelen gaat broeden, zoals ze de laatste twee jaar heeft gedaan. De huismus heeft zijn plek onder de dakpannen ook weer gevonden. Ook het vogelhuisje aan de muur krijgt steeds meer aandacht. Mussen en mezen strijden met elkaar om het warme broedplekje. We zijn benieuwd wie het gaat winnen. Het is nog rustig maar het zal niet lang meer duren voordat het broedgeweld uitbarst. U kunt het broeden in nestkasten overigens ook live volgen. Kijk dan naar de filmpjes op Beleef de Lente, [www.vogelbescherming.nl/beleefdelente](http://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente).

Het afgelopen jaar heb ik maandelijks geschreven over de vogelbelevissen in onze tuin en de akkervelden achter ons huis. Ik ben er in maart 2020 mee begonnen en het jaar is daarmee rond. Straks komen de vogels weer terug en begint het weer van voren af aan. Het wordt dus tijd voor iets nieuws.



Ik hoop dat ik jullie gemotiveerd hebt om wat vaker naar vogels te kijken en, vooral, van vogels te genieten. Ik heb nog wel een tip voor wanneer we straks weer naar een museum kunnen. Later dit jaar is er een tentoonstelling in het Teylers Museum in Haarlem, genaamd 'Vogelpracht'. De natuurhistorische tentoonstelling bestaat uit de fantastische vogelillustraties van Audubon (1785-1851), zie foto hiernaast.

Geniet van de lente! Veel vogelplezier.



**Aanrader, een boek om bij weg te dromen.....**

Door: Pia Mulder

Titel: *Mijn Leven in de wildernis*  
Auteur: *Miram Lancewood*



*Over Miriam Lancewood*

*‘Uit het liefste der aarde, gerijpt als het koren,  
ben jij verlangend voor het leven geboren’*

Schreef Miriams vader op het geboortekaartje, aan het einde van een lange zomer in 1983.

Miriam groeide op in een liefdevol gezin in Nieuw Wehl, een klein dorpje in de Achterhoek. Natuur, theater, kunst en muziek stonden centraal in haar kindertijd. Met haar twee zusjes Hanna en Sofie speelde zij piano, fietste zij door de velden en voetbalde ze op het schoolplein.

Toen Miriam tien jaar was verhuisde het gezin naar Assen (Drenthe). Bij de lokale atletiekclub werd op haar dertiende haar talent voor polsstokhoogspringen ontdekt. Zij besteedde veel tijd en energie aan training en wedstrijden, wat vele medailles opleverde. Het was voor Miriam een logische keus om naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Groningen te gaan. Na het behalen van haar diploma in 2004 verliet ze Nederland, en ging ze naar Zimbabwe om les te geven op een school voor speciaal onderwijs. Na een jaar in Afrika vertrok ze naar India om daar rond te reizen.

Na vijf maanden kwam ze daar Peter tegen. Hij was een avontuurlijke man uit Nieuw-Zeeland, die zijn baan als docent op de universiteit had opgezegd, en als een ‘moderne nomade’(zoals hij het zelf noemt) al vijf jaar in India leefde, toen hij Miriam ontmoette. Hij was 52, zij 22. Samen trokken ze maandenlang door de hoogste bergen in de Himalaya. Vervolgens reisden ze door Zuidoost-Azië, tot ze na een paar jaar uiteindelijk in Nieuw-Zeeland aankwamen. Voor een verblijfsvergunning moest Miriam aan de slag als docent op een school voor speciaal onderwijs. Na een jaar besloten Miriam en Peter hun huis in te ruilen voor een tent, en te gaan leven op de mooiste plekken van het land: in het hart van de Nieuw-Zeelandse wildernis.

Het was Floortje Dessing die het leven van Miriam voor het eerst in beeld bracht met ‘Floortje Dessing naar het einde van de wereld’. We hadden een onvergetelijke tijd samen, en het televisieprogramma vormt een bijzondere herinnering.

Nu de avondklok van kracht is en de televisie vaak op “uit” staat is er niets heerlijker om met een boek op de bank je vrije tijd door te brengen. Bij toeval kreeg in een artikel in handen waarin stond dat Miriam een boek geschreven heeft over de eerste zes jaar die zij samen met Peter in Nieuw-Zeeland in de wildernis doorbracht. Ik ben gaan zoeken in de online bibliotheek en vond het boek.

Geloof het of niet. Ik heb het boek in één week uitgelezen en had het idee dat ik met ze mee gelopen ben. De dialogen die ze voerden met elkaar en de mensen die ze onderweg tegenkwamen, de avonturen die ze beleefden en de noodzaak om te eten en drinken onderweg en dat in de wildernis zien te bemachtigen. Ik heb ervan genoten. Het zet je aan het denken en het geeft je energie.

Een echte aanrader dus om dit boek ook te gaan lezen.

Veel leesplezier.

## Een verhaal....:

....ECHO...

Vader en zoon lopen in het bos.

Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: 'Ahhhh'.

Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die 'Ahhhh' roept.

Vol nieuwsgierigheid roept hij: 'Wie ben jij?'

En hij krijgt als antwoord: 'Wie ben jij?'

Hij wordt kwaad en roept: 'Je bent een lafaard' waarop de stem antwoordt: 'Je bent een lafaard'.

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan.

De man zegt: 'Zoon, let op' en roept: 'Ik bewonder jou'. De stem antwoordt: 'Ik bewonder jou'

Vader: 'Jij bent prachtig' en de stem: 'Jij bent prachtig'

De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.

Daarop legt de vader uit: 'De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven...

Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!



## Hoe gaat het met.....?

Door: Henk Balke

Dit keer leggen we drie vragen voor aan Dicky Eveleens en Frank van Itterzon.

### Dicky Eveleens



#### 1.Hoe gaat het met je?

Dicky: Ik ben gezond, dus gaat het goed met me. Eind september 10 dagen in quarantaine geweest, ik was met iemand in aanraking geweest, die positief getest was. Allerlei klussen gedaan, na de 8e dag alleen een fikse wandeling gemaakt, heerlijk, niemand ontmoet.

#### 2.Hoe breng je, je dag door in deze moeilijke coronatijd?

Dicky: Gelukkig ben ik fit, dus wandel ik met gepaste afstand minimaal 2x per week. Ik zoek klusjes in huis, Met erg veel plezier het boek gelezen van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen, een aanrader. Bezoek thuis of elders heel soms, 1 persoon.

#### 3.Waar kijk je het meest naar uit wanneer de lockdown voorbij is?

Dicky: Dat we (ik) de spontaniteit van keuze, wat je wilt doen weer terug krijgen. in mijn geval b.v. weer tennissen, en gezellig iets drinken met elkaar na afloop.

**Frank van Itterzon**

**1.Hoe gaat het met je?**

Frank: Het gaat wel goed al vliegen soms de muren wel op je af, dus dan in het weekend toch proberen naar buiten te gaan en te genieten van de kleine dingen die we mogen en kunnen.



**2.Hoe breng je, je dag door in deze moeilijke coronatijd?**

Frank: In de eerste lockdown ging het makkelijker, je had nog het idee dat het maximaal 3 maanden zou gaan duren. Veel in huis opruimen en veranderen lekker in de tuin werken en zitten wat ik daarvoor gewoon te weinig deed. Dit was het voordeel van verplicht thuiswerken je kon tussendoor eens in de tuin rondlopen, en ook in de omgeving meer lopen, het was tenslotte heel mooi weer. Op een gegeven moment kwam de uitdaging legpuzzels maken, hoeveel uur je daar in kunt stoppen!!Tussendoor mocht ik weer in Den Haag werken een feestje maar ja toen kwam de tweede lockdown en die viel veel zwaarder en meer zonder zicht op... dus nog meer legpuzzels en zoombijeenkomsten met de groep. Vanaf half november werk ik gewoon weer vier dagen in den Haag met meestal 1 collega en de anderen allemaal thuis. Waar ik heel erg van genoten heb is vier dagen wandelen van Pieterburen naar Rolde heerlijk.

**3.Waar kijk je het meest naar uit wanneer de lockdown voorbij is?**

Frank: Gewoon weer echt mensen zien en spreken en lekker zingen in het koor en niet via een kastje en weer het leven mogen Leven en de afdeling weer zien en beleven.

Vlak voor het uitbrengen van deze nieuwsbrief ontvingen we nog een bericht:

Op 22 februari 2021 is Marijke Stobbe overleden.  
Zij was tot voor een paar jaar een actieve deelnemer aan de Nivonactiviteiten.  
Voor veel mensen was zij door haar vriendelijke belangstellende houding graag gezien.  
Helaas verbleef zij al een tijdje in een verzorgingshuis.  
Zij is 85 jaar geworden.



Nels de Vries, voor velen een bekende naam, een heel bekend gezicht, kwam met een idee voor een nieuwe rubriek:

*'weet je nog wel...?', 'uit de oude doos', 'herinnert u zich deze nog?' 'nivonostalgie'*

Een foto, of 2, een tekstje erbij over een activiteit uit het Nivon Aalsmeer verleden, lang- of korter geleden.

Nels leverde ook direct onderstaande bijdragen:

Die voorjaars-vakantie 2015, gingen we door het voormalige Oost- Duitsland. Nog steeds interessante verschillen. En prachtige natuur langs de Elbe, in het Zuiden. Het hotel was een voormalig vakbondshotel. Enorm groot en prachtig gelegen. Een dag brachten we in Praag door. Op de foto Chris en Annie Welner.



Wandelgroep.

Jaren lang was er in april/ mei een wandelvakantie. Eerst was Chris de leider. Als we pauzeerden dan kwam hij met een rol koekjes. En als hij op een fluitje blies dan gingen we weer.

Rondje Texel heb ik nog met hem meegedaan. 75 km in 5,5 dag!

Later nam Hans Loos het over, met Lenie Huisman.

Hier zie je de Nivonners op excursie naar de “Van Nellefabriek” een beroemd monument in Rotterdam. Na de rondleiding gingen we lunchen in een “urban garden”- achtige uitspanning. Gelukkig waren er parasols, want het was warm.



Zo moeten er vele mooie, dierbare, herinneringen zijn bij heel veel van u. Foto's, verhalen, anekdotes. Wilt u die ook delen?

Mail ze dan gerust naar de redactie [nivon.aalsmeer@gmail.com](mailto:nivon.aalsmeer@gmail.com)

Ook over de naam van deze rubriek kunt u meedenken of een stem uitbrengen op 1 van de bovengenoemde ideeën.

## Een rondje Schiphol (deel 2)

---

Door: Jan Keessen

Grote dozen.



We waren natuurlijk allemaal al lang vertrouwd met en gewend aan Schiphol gebonden bedrijven in onze omgeving. Kantoren, bedrijfspanden en pandjes. En ook dat daar meer bijkwam dan afgang.

Maar toch, de laatste jaren gaat het wel heel hard in mijn beleving, als paddenstoelen schieten er zwarte dozen uit de grond (ze kunnen ook wel andere kleuren hebben)....

Deze vind ik dan in zijn soort nog wel grappig, er is nagedacht over hoe het eruit ziet voor voorbijgangers.

Als je van Aalsmeer de brug over de ringvaart over gaat en dan links af, het groeit maar door, van Aalsmeerderbrug tot Hoofddorp. De één nog lelijker en groter dan de ander. Ik kan me er niet goed een voorstelling van maken hoe ze er van binnen uitzien. Een vloeroppervlak dat in elk geval qua vierkante meters de kwekerij van mijn ouders van vroeger ver te boven gaat...Logistiek, opslag, ICT bedrijven, computerserver ruimtes.

Het heeft voor mij ook wel iets beangstigends, de aardappel- en suikerbietvelden die steeds meer plaats moeten maken voor dit soort gebouwen, kantoren en asfalt, en ja ook steeds meer huizen. Het is de wereld van nu, niet meer die van 50 jaar geleden.....



Deze boer oefent volgens mij voor zijn vliegbrevet op het laatste stukje grond wat hij nog niet heeft verkocht...

© Deze Nieuwsbrief is een eigen uitgave van Nivon-Aalsmeer en verschijnt tienmaal per jaar. Nivon-Aalsmeer is een afdeling van Het Nivon en in 1925 opgericht.

Nivon-Aalsmeer. Triodosbank rek.nr. NL40.TRIO.0197.6907.50 t.n.v. NIVON Afdeling Aalsmeer te Amsterdam. Zie ook onze website: <https://aalsmeer.nivon.nl>

### Lid worden of iemand anders lid maken?

Wilt u lid worden of iemand anders lid maken van Het Nivon? Kijk dan op <https://nivon.nl/word-lid> voor de gunstige tarieven en vul het inschrijfformulier in.

Hulp nodig of woont u niet in de regio Aalsmeer maar wilt u wel graag bij Nivon-Aalsmeer aansluiten? Mail dan ons secretariaat, [secr.aalsmeer@nivon.nl](mailto:secr.aalsmeer@nivon.nl). Wij helpen u graag verder.

### Vriend(in) van Nivon-Aalsmeer worden?

U kunt ook 'vriend of vriendin van Nivon-Aalsmeer' worden. Dit kost u slechts € 10,- per jaar. U bent dan geen lid van het Nivon maar ontvangt tienmaal per jaar per email onze gezellige Nieuwsbrief met leuke artikelen en informatie over onze activiteiten. U bent bovendien gratis welkom op onze openingsmiddag in september, en onze nieuwjaarsreceptie in januari. U kunt altijd tussentijds lid worden van het Nivon.

### Ook een artikel schrijven?

Wil je ook graag een artikel schrijven voor de Nieuwsbrief? Stuur dan je kopij **vóór de 15<sup>e</sup> van iedere maand** naar [nivon.aalsmeer@gmail.com](mailto:nivon.aalsmeer@gmail.com). De redactie houdt zich wel het recht voor om indien nodig artikelen in te korten en/of tekstueel aan te passen, of publicatie te verzetten naar een latere uitgave.

### Meedoen?

Wij staan open voor vernieuwende ideeën en opbouwende suggesties. Heb je een idee of wil je ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze afdeling? Mail dan rechtstreeks naar onze voorzitter, [vz.aalsmeer@nivon.nl](mailto:vz.aalsmeer@nivon.nl).

---

### Het Bestuur van Nivon-Aalsmeer

-Voorzitter e-mail: <a href="mailto:vz.aalsmeer@nivon.nl">vz.aalsmeer@nivon.nl</a>	Dhr. Henk Balke	06-15057540
-Secretaris e-mail: <a href="mailto:secr.aalsmeer@nivon.nl">secr.aalsmeer@nivon.nl</a>	Mevr. Diderika de Groot	06-54304254
-Peningmeester <a href="mailto:helgathe40@kpnmail.nl">helgathe40@kpnmail.nl</a>	Mevr. Helga Thé	020-6151126
-Bestuurslid/PR & Communicatie <a href="mailto:pr.aalsmeer@nivon.nl">pr.aalsmeer@nivon.nl</a>	Mevr. Pia Mulder	0297-344897
-Bestuurslid/Activiteitencommissie <a href="mailto:l.rip@kpnplanet.nl">l.rip@kpnplanet.nl</a>	Mevr. Lies Rip	06-22197118

### Redactie Nieuwsbrief

-Redactie en eindredactie <a href="mailto:nivon.aalsmeer@gmail.com">nivon.aalsmeer@gmail.com</a>	Dhr. Jan Keessen	023-5634399
---	------------------	-------------