

Nieuwsbrief Nivon-Aalsmeer nr. 1 / 2021

Beste mensen,

Namens het bestuur, de activiteitencommissie en de (eind)redactie van de Nieuwsbrief wens ik alle leden en vrienden van Nivon-Aalsmeer een heel gelukkig en gezond 2021 toe.

Een nieuw jaar, en weer een nieuwe digitale nieuwsbrief. Nog even zonder naam. De inzendingen voor de prijsvraag druppelen langzaam binnen maar het bestuur heeft nog niet bij elkaar gezeten om een naam te kiezen. Volgende maand maken we de winnaar bekend. In deze Nieuwsbrief ook aandacht voor het plan om bomen te planten in Aalsmeer. Een initiatief van Stichting Nieuw Aalsmeer. We vragen jullie hulp.

De laatste weken heb ik veel mensen gesproken, zakelijk en persoonlijk, o.a. om ze uiteraard het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. De reacties zijn in veel gevallen gelijk: één met veel nieuwe positieve energie en met goede voornemens om er een fantastisch jaar van te maken. Al deze hoopvolle verwachtingen hebben natuurlijk te maken met het feit dat de gemeentelijke gezondheidsdiensten zijn begonnen met het vaccineren tegen COVID-19. Het einde van de corona-pandemie lijkt daarmee nabij. Dat is ontzettend goed nieuws. Dat men dan even op haar of zijn beurt moet wachten omdat eerst de medische zorgverleners en ouderen voor gaan, vindt men alleen maar logisch.



Naar verwachting zal binnen een half jaar de samenleving weer van slot gaan. Mark Rutte doet al maanden een maatschappelijk appél op ons allemaal: *'houd je alsjeblieft aan de maatregelen, hoe zwaar het ook is'*. De nieuwe Britse en Zuid-Afrikaanse varianten zijn besmettelijker en daardoor ook gevaarlijker. Ook wij als Nivon, zullen ons aan de verlengde maatregelen houden en vooralsnog voorlopig geen activiteiten organiseren.

Eigenlijk zouden we nu op wintersportreis gaan. Door de coronamaatregelen is ook dit niet doorgegaan. We missen het, net als alle andere deelnemers die mee zouden gaan naar de sneeuw in de Oostenrijkse Alpen, enorm. Ons vakantiegevoel begint al zodra we de OAD-bus zien staan bij het zwembad in Aalsmeer. Maar niet getreurd. Onze wintersportcommissie zal over enkele maanden weer met OAD om de tafel gaan zitten om de wintersportreis voor 2022 te gaan bespreken.

We hopen dit jaar toch nog het één en ander te kunnen organiseren. Ideeën zat. Denk aan een gezellige BINGO-middag met leuke prijzen, we willen weer gaan Happen en Trappen en een fietstocht organiseren vanuit Aalsmeer naar een Natuurvriendenhuis, mét één of twee overnachtingen. De jaarvergadering die gepland staat op 27 maart 2021 wordt sowieso doorgeschoven naar een later moment dit jaar. Ik hoop dat deze dan ook echt door kan gaan. Al is het maar omdat we veel jubilarissen hebben, die van vorig jaar en die van dit jaar. Maar eerst allemaal twee prikken, en vooral gezond blijven.

Tot gauw.

Met warme groet,

Henk Balke

Oproep van de activiteitencommissie!

Door: Frank van Itterzon

We zitten nog in de Coronatijd maar als commissie willen we graag aan de toekomst werken. Op dit moment bestaat de activiteitencommissie van het Nivon Aalsmeer e.o. uit drie personen en we hebben gewoon meer handen en ogen nodig om de activiteiten te bedenken en uit te voeren. Wanda, Lies en Frank zijn op zoek naar jou en hopen dat je zegt: 'Ja ik ga nu samen met de groep aan de toekomst werken zodat de afdeling gewoon de 100 gaat halen'.

Wil je meer info bel dan Frank op 06-14247392 liefst na 19 uur of mail naar fra31nk58@gmail.com en dan gaan we er samen voor zorgen dat de leden van onze afdeling in het Nivonblad kunnen lezen welke activiteit ze kunnen bezoeken en gezamenlijk er weer op uit kunnen trekken.



Op naar een nieuw normaal...plant een boom in Aalsmeer!

Door: Henk Balke

Over een half jaar gaan we 'weer terug naar het normaal', zegt men. Hoewel ook ik zeer positief ben over 2021, vraag ik me regelmatig af, naar mate ik het steeds vaker hoor, wat men nou eigenlijk precies bedoelt met 'terug naar het normaal'. Vorig jaar sprak men namelijk nog over het 'nieuwe normaal', ofwel een samenleving met andere gedragspatronen en met meer besef hoe belangrijk het milieu en de natuur voor ons bestaan op Aarde is. De natuur beïnvloedt de mens, net zoals de mens de natuur beïnvloedt.

Nieuwsbrief Nivon-Aalsmeer nr. 1 / 2021

Ongeveer 30% van de Aarde is land. Onlangs las ik in de krant dat maar liefst 40% van het voor de mens bewoonbare land wordt gebruikt voor zuivel, veevoer en veeteelt, voor menselijke consumptie. Dat is best veel en dit percentage groeit zelfs nog door. Tevens neemt door de massale ontbossing, mede ten behoeve van het winnen van palmolie, de interactie tussen wilde dieren en mensen toe. Hierdoor neemt ook de kans op – nieuwe – virussen toe. Denk bijvoorbeeld aan de huidige coronavirus die mogelijk van wilde dieren – o.a. vleermuizen worden als oorzaak genoemd- afkomstig is en op de mens is overgedragen. Een oplossing, om dát wat we voor eigen gewin van de natuur hebben afgenomen te herstellen, is om dát wat we hebben afgenomen weer aan de natuur terug te geven.



Zelf heb ik het in mijn voorwoorden ook vaak gehad over ‘*het nieuwe normaal*’. Naar mijn mening gaat het dan over het benutten van de kansen om onze leefgewoonten en de wereldeconomie groener te maken. De geschiedenis heeft ons door de jaren heen geleerd dat echte verandering een proces is van een hele lange adem. Crisissen kunnen veranderingen echter weer doen versnellen. ‘*Never waste a good crisis*’, zei Winston Churchill eens. Oftewel, laten we vooral lering trekken uit wat ons is overkomen. In Nederland wordt veel gedaan om onze samenleving duurzamer en groener te maken. Ook de EU neemt concrete stappen met o.a. het planten van nieuwe bomen. Ik ben dan ook erg blij met het initiatief van Stichting Nieuw Aalsmeer, voorheen Participatieraad Groen Aalsmeer, om te starten met een bomencampagne in Aalsmeer. Dit in samenwerking met MeerGroen. Dit initiatief steunen wij als Nivon-Aalsmeer van harte en willen actief gaan bijdragen. Maar wat is precies het plan? MeerGroen is een stichting die vergroening van Nederland wil stimuleren door het planten van bomen. Die bomen worden door boomkwekers en natuurbeschermingsinstanties gratis beschikbaar gesteld. De bomen worden in Aalsmeer neergezet op plekken waar we meer groen kunnen gebruiken. **Daarom mijn vraag: Willen jullie mij laten weten waar we in de gemeente Aalsmeer meer groen kunnen gebruiken?** Denk aan vogelbosjes, “stepping stones” voor de ecologische hoofdstructuur, dijken, lege straten, verwaarloosde plantsoenen, singels et cetera. Vervolgens wordt er een inventarisatie gemaakt en zodra de Stichting voldoende inzicht heeft zal men de bomen gaan aanvragen. De bomen zullen dan ergens in maart geleverd worden. De Stichting doet dit uiteraard allemaal in overleg met de gemeente. De bedoeling is dan dat wij als Nivon-Aalsmeer met eigen vrijwilligers bomen gaan planten op de door ons uitgezochte plek. Dus: Weten jullie een geschikte locatie in Aalsmeer? Laat het me dan weten, dan geef ik dat door aan de initiatiefnemers. Sowieso zal ik een boom laten planten namens Nivon-Aalsmeer. Een boom met wellicht ons eigen naamplaatje.

Stuur s.v.p. zo snel mogelijk je suggestie voor een geschikte locatie om bomen te planten naar vz.aalsmeer@nivon.nl, of bel me 06 15057540. Ik kijk uit naar jullie reacties. Wil je mee helpen met het planten van bomen? Laat me dat dan ook weten.

‘*Never waste a good crisis*’. Nu zijn wij aan zet.

Koken met Karin

Door: Karin Dijkstra

Galette met spruiten en pompoen.



Een galette wordt ook wel een hartige pannenkoek genoemd. Deze lekkernij komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Vroeger werd het alleen met boekweitmeel gemaakt, maar tegenwoordig is de variant met bladerdeeg ook erg populair.

Ingrediënten voor 4 personen:

Spruitjes	400 gram
Rode ui	2 stuks
Gesneden pompoen	800 gram
Walnoten	50 gram
Bladerdeeg	1 rol vers
Geraspte kaas	100 gram
Bakolie	2 eetlepels

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 220 graden.
2. Maak de spruitjes schoon en halveer ze. Pel de ui en snijd in partjes.
3. Verhit olie in een bakpan en roerbak de ui, spruitjes en pompoenblokjes 5 minuten op een middelhoog vuur. Breng op smaak met zout en (chili)peper.
4. Hak de walnoten grof. Rol het bladerdeeg uit op de bakplaat en verdeel het voorgebakken spruitjes/pompoenmengsel erover. Laat daarbij een rand van 5 cm. Vrij. Strooi de kaas en de walnoten erover, vouw de randen naar binnen en bak in 20-25 minuten gaar en bruin onderin de hete oven.

Tip: Ook heel lekker met peer of fetakaas.

Gevleugelde rovers...

Door: Henk Balke

Vlak voor de Kerst ontving ik een email van Wijnanda. Wijnanda is Nivonlid bij de afdeling Beverwijk. Wijnanda is ook een vogelliefhebber en liet me weten een aantal jaren geleden een Keep te hebben gezien. Dat is heel bijzonder omdat deze vogelsoort niet echt (meer) voorkomt in Nederland. Ik vond het ontzettend leuk dat Wijnanda mij dit liet weten en ook dat de leden van Beverwijk met plezier onze Nieuwsbrief lezen.



Ondertussen gaat het geflierefluit in onze tuin ongestoord verder. De vogels genieten dagelijks van het, zo langzamerhand, viergangenmenu dat we ze elke dag aanbieden. Af en toe lopen de gemoederen wat op. Vooral de roodborst laat zich regelmatig van een felle kant zien. Wie had dat nou gedacht.

Ook bij het waarnemen van vogels geldt, *'wie het kleine niet eert, is het grote niet weert'*. Onze liefde voor kleine vogelsoorten is net zo groot als die voor grote vogelsoorten. Dus als de geciteerde quote klopt, was het een kwestie van tijd of we zouden vast een paar flinkerds tegenkomen. Ik had al verteld dat we regelmatig een mannetjes torenvalk in de buurt zien. Onlangs kwamen we in hetzelfde gebied ook een vrouwtjes torenvalk tegen. Ze viel ons op omdat ze het aan de stok had met een paar kraaien. Nu moet de vonk tussen beide valken nog overslaan. Zodra dat gebeurt hebben we wellicht het geluk dat er dit voorjaar een nest komt met een valkenjong. Toegegeven, torenvalken behoren niet echt tot het grote spul. Dat geldt overigens niet voor de buizerd. De buizerd is een veel gespottede roofvogel in ons gebied en cirkelt regelmatig rond boven de akkervelden achter ons huis op zoek naar wat lekkers. Maar een bijzonder moment voor ons was het moment dat we ook een lichte buizerd in ons gebied zagen. Het was een spierwitte, met een prachtige witte kop. Een lichte buizerd zien we bij ons niet vaak, dus we zijn maar wat blij dat deze nu ook in onze buurt rondhangt.



Maar de kers op de taart kwam een dag later. Monique zag hem (of haar) als eerste. Hij of zij zat op een hoge mast, een paar honderd meter van ons raam vandaan. Verrekijker erbij en determineren met die hap. Bruine roofvogels snel herkennen is best lastig. Maar na een paar keer goed kijken, analyseren en discussiëren, waren we er uit. Het was onmiskenbaar een jonge havik (foto links is van internet). Hij leek precies op het plaatje van een jonge havik die we in onze vogelboek vonden, met drie horizontale strepen op zijn lange staart en de witte lijn boven de ogen. We waren echt verrast en hebben stilletjes gejuicht. Nu begrepen we achteraf ook waarom het opeens zo stil was in onze tuin. Geen mees, mus of roodborst was in de tuin te bekennen. Een torenvalk of een buizerd, dat durven ze nog wel aan. Maar een havik? Dat is andere koek en dan maken ze zich snel uit de voeten.

In de ornithologie heet een jeugdige vogel een juveniel. Juvenile haviken worden nadat de zomer voorbij is, door hun ouders weggejaagd en moeten op zoek naar een eigen territorium. Het zal onze havik ook zijn overkomen. We genieten er nog een tijdje van totdat de havik opvliegt en verdwijnt. Op zoek naar zijn eigen territorium. Misschien komt hij of zij nog eens terug. Wie weet.

De kleinere vogelsoorten zijn in ieder geval wel weer terug in de tuin. En daar genieten we nog steeds elke dag van.

Aanrader voor een spannend en aangrijpend boek

Door: Pia Mulder

Auteur: Anthony Doerr
Titel: Als je het licht niet kunt zien



Van bestsellerauteur en Pulitzerprijs winnaar Anthony Doerr een adembenemende roman over een blind Frans meisje en een Duitse jongen wiens paden zich kruisen in het bezette Frankrijk van WOII.

De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als slotenmaker. Als Marie-Laure twaalf is, bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen.

Anthony Doerr heeft met zijn werk vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Voor *Als je het licht niet kunt zien* ontving hij in 2015 de prestigieuze Pulitzerprijs. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan Fox Searchlight Pictures. Inmiddels zijn er bijna 100.000 boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen.

Hiermee heb je een prachtig boek in handen, ontroerend en spannend tot het laatste moment. Ik hoop dat je er net zo van kunt genieten als ik gedaan heb.

Veel leesplezier.
Pia Mulder

Een winterverhaal....:

SNEEUW

De stoep is gewassen en de lucht schoon gewaaid. In de bossen is het dode hout van de bomen gerukt en zijn de paddenstoelen geplukt. Natte slierten helmgras plakken aan het duin vast alsof het kauwgom is. De lucht kraakt van verandering. Het licht dat tussen de kale boomtakken doorspeelt belooft de volgende lente. Licht bezwangerd met hoop. Het einde van de herfst, de winter gaat beginnen.

Ik hunker naar de winter, naar het moment dat de eerste sneeuw kristallen uit de hemel komen zweven. Met de dekens ver over me heen getrokken lig ik alleen in m'n bed en droom over sneeuw. Droom over lang geleden, toen ik een heel klein jongetje was met geweldige dromen en grootse plannen.

Als ik mijn neus boven de dekens uitsteek huiver ik van de kou. Voorzichtig stap ik uit bed en loop in het donker naar het raam. Door de gordijnen heen straalt een vreemd wit licht. Het glanst met een intensiteit die ik niet ken. Het is een stil licht, alsof de witte matheid het geluid heeft doen verstommen. Of, of is het geluid alleen veranderd van toon, van timbre, verschoven van mineur naar majeur? Langzaam schuif ik het gordijn opzij.

Ragfijne kristallen liggen over elkaar heen gestapeld als schotsen in de vijver. Diamanten verdringen saffieren die vechten om de eerste plaats met orchideeën en passiebloemen. Een dunne mist hangt tussen de dalen vol edelweiss en kronkelt omhoog naar de bovenste alpenbloemen. Een zacht geluid klinkt als ik voorzichtig tegen het glas blaas. Ijsbloemen. Het geluid van bevriezende adem. Heel hoog, heel fragiel, kerstklokjes van glas. Door het sprookjes landschap komt het vreemde licht me tegemoet. Voorzichtig krab ik met mijn nagel een gaatje in het ijs en, staand op de puntjes van mijn tenen, kijk ik naar buiten. Sneeuw. Het heeft gesneeuwd!

Snel trek ik een warme trui aan en schiet in mijn laarzen. Op mijn hoofd de wollen muts die ik met Sinterklaas heb gekregen. Naar buiten! Behoedzaam open ik de deur naar het trappenhuis en sluip de trap af. De betonnen tegels voelen ijskoud aan. In de hal beneden duw ik hard tegen de buitendeur. Achter me kraakt het. Zouden vader en moeder het door hebben dat ik naar buiten ben geglipt? Schichtig kijk ik om. Niemand. Het metaal van de trapleuning zingt door de kou. Ik druk nog een keer en heel geleidelijk gaat de deur open en stap ik naar buiten.

Alle geluid verdwijnt. Mijn adem hangt in een witte wolk om mij heen en doet denken aan de stoom van een locomotief. Als ik mijn voeten optil knispert de sneeuw als een blaadje papier. Bij elke pas verdwijnen mijn laarzen diep in de witte poeder. Ik loop het witte grasveld op, mijn voetstappen steken donker af tegen de ondergrond. Alsof ze willen zeggen dat wat is geweest nooit meer terugkomt. Voor mij onbetreden paden zonder richting, zonder doel. Sneeuw wijst geen weg en stelt geen plan.

Het huis steekt donker af tegen de sterrenhemel. Uit de schoorsteen stijgt een dunne lijn witte rook op. De gloed van de sterren wordt miljarden keren weerkaatst in de kristallen die om me heen liggen. Elke vlok een eigen wereld. Te mooi om angstig van te worden. Een besef van nietigheid. De hemel versmelt met de aarde en ziet mijn onschuld.

Langzaam loop ik verder.....



Hoe gaat het met.....?

Door: Henk Balke

Dit keer hebben we Eric en Meike Roodnat, en Els en Rinus Faber drie vragen voorgelegd en laten zij ons weten hoe het met ze gaat.

Eric en Meike Roodnat



1. Hoe het gaat met jullie?

Eric en Meike: Medisch gaat het ons in ieder geval goed. We zijn voorzichtig, maar komen wel buiten. Meike kan haar vrijwilligerswerk als baliemedewerker in een revalidatiecentrum nog uitvoeren.

2. Welke positieve dingen halen jullie uit het afgelopen jaar?

Eric en Meike: Door onze leeftijd (70+) leven we altijd al een beetje in de luwte van wat mogelijk is. Daarom prijzen we ons gelukkig dat we niet echt veel moeten inleveren in verhouding tot jongeren. De wereld bestaat uit binnen en buiten. Buiten hebben we mooie dingen in eigen wijk ontdekt: Wiedijkpark, Sloterplas, Siegerpark en oud-Sloten. Binnen leest Eric poëzie, wat hij iedereen kan aanraden.

3 Welke goede voornemens hebben jullie voor 2021?

Meike: me te laten vaccineren en ook: te bedenken welke mogelijkheden ik na Corona wil uitvoeren die nu nog niet kunnen.

Eric: alle bekende zaken van nu en vroeger zoveel mogelijk als nieuw te beleven.

Els en Rinus Faber



1.Hoe het gaat met jullie?

Els en Rinus: Het gaat goed met ons. Corona heeft ons doen ervaren dat gezondheid op één komt en wij hebben de lockdown niet als heel erg ervaren maar het verlies aan lijfelijk contact met onze dochter en kleinkinderen in Duitsland wel.

Onze kleinkinderen missen veel schooldagen.

Maar we facetimen met alle kinderen in Nederland, Duitsland en Nieuw Zeeland (daar is alles weer normaal). Ook het afstandelijke t. o. v. familie en vrienden vinden we een groot gemis.

2.Welke positieve dingen halen jullie uit het afgelopen jaar?

Els en Rinus: We genieten van alles om ons heen, zoals de tuin ,de vogels ,onze lange fiets- en wandeltochten (ook met vrienden) en vooral veel lezen! Wel zijn we ons ervan bewust dat veel mensen het moeilijk hebben.

3 Welke goede voornemens hebben jullie voor 2021?

Els en Rinus: In dit nieuwe jaar 2021 waarderen we het extra dat we gezond zijn en blijven we mensen die vaak alleen zijn ,opzoeken voor n “bakkie “of n wandeling. Hopelijk zien we elkaar van het Nivon ook weer gauw.

Een rondje Schiphol (deel 1)

Door: Jan Keessen

Wat doet een man die met pensioen is gegaan in Coronatijd en zijn elektrische fiets wordt afgeleverd?

Juist: een rondje Schiphol fietsen met zijn fototoestel.



Deze foto is gemaakt vanuit wat er nog over is van het 'Bulderbos', als je de IJweg affietst vanuit Hoofddorp richting Zwanenburg kan je op een bepaald moment niet meer verder, want je kan en mag niet op de fiets over de Polderbaan. Er zijn forse hekken, brede sloten en waarschuwborden.

Op die plek is in november 1994 door Milieudefensie een stuk grond gekocht van een boer en per m2 doorverkocht aan een aantal particuliere 'activisten' die er bomen plantten om de aanleg van die Polderbaan te voorkomen of in elk geval te trageren.

In 1^{ste} instantie hadden ze niet helemaal het goeie stuk gekocht, n.l. het stuk wat er nu nog staat, later hebben ze ook nog grond aangeschaft meer in de richting waar dat vliegtuig dat vliegtuig op de foto is. 7800 bomen zijn er toen de grond in gegaan. In 2001 zijn er onteigeningsprocedures geweest met als gevolg dat die Polderbaan er wel is nu.



Het stuk wat er nog staat wordt door vrijwilligers van toen nog steeds onderhouden en is een klein activistisch monumentje.



Er is daar ook een spottersplek aangelegd, een parkeerterrein waar je met je camera over het hek kan hangen om vliegtuigen te fotograferen en die best aardig bezocht wordt bleek me, ik heb er persoonlijk niks mee.

Wat ook opviel zijn, naast de eerdere genoemde hekken, de vele camera's die er staan om de zaak in de gaten te houden.....om nieuw 'gebulder' te voorkomen??

Nieuwsbrief Nivon-Aalsmeer nr. 1 / 2021

© Deze Nieuwsbrief is een eigen uitgave van Nivon-Aalsmeer en verschijnt tienmaal per jaar. Nivon-Aalsmeer is een afdeling van Het Nivon en in 1925 opgericht.

Nivon-Aalsmeer. Triodosbank rek.nr. NL40.TRIO.0197.6907.50 t.n.v. NIVON Afdeling Aalsmeer te Amsterdam. Zie ook onze website: <https://aalsmeer.nivon.nl>

Lid worden of iemand anders lid maken?

Wilt u lid worden of iemand anders lid maken van Het Nivon? Kijk dan op <https://nivon.nl/word-lid> voor de gunstige tarieven en vul het inschrijfformulier in.

Hulp nodig of woont u niet in de regio Aalsmeer maar wilt u wel graag bij Nivon-Aalsmeer aansluiten? Mail dan ons secretariaat, secr.aalsmeer@nivon.nl. Wij helpen u graag verder.

Vriend(in) van Nivon-Aalsmeer worden?

U kunt ook 'vriend of vriendin van Nivon-Aalsmeer' worden. Dit kost u slechts € 10,- per jaar. U bent dan geen lid van het Nivon maar ontvangt tienmaal per jaar per email onze gezellige Nieuwsbrief met leuke artikelen en informatie over onze activiteiten. U bent bovendien gratis welkom op onze openingsmiddag in september, en onze nieuwjaarsreceptie in januari. U kunt altijd tussentijds lid worden van het Nivon.

Ook een artikel schrijven?

Wil je ook graag een artikel schrijven voor de Nieuwsbrief? Stuur dan je kopij **vóór de 15^e van iedere maand** naar nivon.aalsmeer@gmail.com. De redactie houdt zich wel het recht voor om indien nodig artikelen in te korten en/of tekstueel aan te passen, of publicatie te verzetten naar een latere uitgave.

Meedoen?

Wij staan open voor vernieuwende ideeën en opbouwende suggesties. Heb je een idee of wil je ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze afdeling? Mail dan rechtstreeks naar onze voorzitter, vz.aalsmeer@nivon.nl.

Het Bestuur van Nivon-Aalsmeer

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid/PR & Communicatie
Bestuurslid/Activiteitencommissie

Dhr. Henk Balke
Mevr. Diderika de Groot
Mevr. Helga Thé
Mevr. Pia Mulder
Mevr. Lies Rip

vz.aalsmeer@nivon.nl
secr.aalsmeer@nivon.nl
helgathe40@kpnmail.nl
pr.aalsmeer@nivon.nl
l.rip@kpnplanet.nl

Redactie Nieuwsbrief

Redactie en eindredactie

Dhr. Jan Keessen

nivon.aalsmeer@gmail.com